

Visie Leefgemeenschap Hebron

28 november 2020

De bewoners van Leefgemeenschap Hebron richten zich op Gods nieuwe wereld zoals die zichtbaar wordt in de Spaarndammerbuurt en de levens van haar bewoners. Daarmee sluiten wij aan bij de missie en waarden van Hebron Amsterdam en de rijke, christelijke traditie van het zoeken naar het Koninkrijk van God.

Op onze stoep parkeren we dagelijks onze fietsen, spelen onze kinderen met hun vriendjes en komen we elkaar tegen op weg naar de supermarkt. Uit het kerkzaaltje klinkt op zondag een lied. Doordeweeks lopen buurtbewoners hier geregeld binnen voor een maaltijd, ontmoeting of voor het branden van een kaarsje. Door zo op één plek vorm te geven aan leven én geloven, aan kerk-zijn én buur-zijn, staat de Leefgemeenschap in de stroom van Gods liefdevolle beweging naar elkaar en naar de buurt. Op allerlei kleine manieren zoeken we naar mogelijkheden om ogen, oren, handen en voeten van Jezus Christus te zijn voor elkaar en de mensen om ons heen.

De leefgemeenschap rust op drie pijlers waarin deze visie tastbaar wordt. We zetten ons in voor

- X onze relatie met ELKAAR
- X onze relatie met GOD en
- X onze relatie met DE BUURT

Deze pijlers overlappen elkaar in de praktijk natuurlijk geregeld. Ook is er vaak overlap met de activiteiten van de buurtkerk, waar we als bewoners ieder deel van uitmaken.

Waar de leefgemeenschap zich onderscheidt van de buurtkerk waarmee zij het pand Hebron deelt, is in een eigen week- en jaarritme. Op vaste momenten ontmoeten we elkaar als bewoners voor een maaltijd, een spelletje of een film; voor stilte, gebed of Bijbelstudie; om vuil te rapen in de straat of te koken voor onze burens. Er is een jaarlijks weekend waarin we er samen op uit gaan en tijd nemen om een gelofte af te leggen of te vernieuwen.

Concrete afspraken over het gemeenschappelijke leven zijn uitgewerkt in onze statuten.